

Μια ηρωική πράξη

Πριν από πολλά χρόνια στη βόρεια Ευρώπη υπήρχαν δύο γειτονικές χώρες, η Πράσινη και η Λαμπρή χώρα. Οι δύο αυτές χώρες είχαν πολύ φιλικές σχέσεις. Τις χώριζε ο χαλαζοπράσινος ποταμός. Ανάμεσα τους υπήρχε ένα βουνό και ένα πυκνό δάσος.

Υπήρχε καλή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Αντάλλασαν προϊόντα, και έκαναν πολλές εκδηλώσεις μαζί, αθλητικές, θεατρικές και φιλάθρωτες.

Μια χειμωνιάτικη ημέρα αρρώστησε βαριά ο Αρχηγός της Πράσινης χώρας και δεν μπορούσε καθόλου ^{να} μιλήσει. Τότε ανέλαβε με πολύ βία την εξουσία ένας εχθρός του. Σκοπός του, ήταν να κάνει πόλεμο στη Λαμπρή χώρα κι άρχισε να ετοιμάζει τους στρατιώτες του.



Ο άρρωστος πρώην αρχηγός, έμαθε τα
πονηρά σχέδια ^{του} εχθρού του και αποφά-
σισε να τον σταματήσει. Κάλεσε τρία
θαρραλέα παιδιά τον Στηβ το Άλεξ
και τον Λούκα με κίνδυνο τη ζωή
τους, να πάνε ένα γράμμα στον αρχη-
γό της Λαμπρής χώρας, όπου να του ήνε
για τις εχθρικές σκέψεις του νέου αρχηγού
της Πράσινης χώρας. Τα παιδιά πολύ
πρόθυμα δέχτηκαν να προσπαθήσουν.
Άμέσως άρχισαν να προετοιμάζονται με
κατάλληλα ρούχα, τρόφιμα και χρήσιμα
εργαλεία για το δύσκολο ταξίδι τους.
Την νύχτα κρυφά ξεκίνησαν για την
αποστολή τους. Οι δρόμοι ήταν έρημοι. Όταν
περάσαν τα τελευταία σπίτια της χώρας
τους, πρόβαλε μπροστά τους το μεγάλο
δάσος που έπρεπε να διασχίσουν. Περνού-
σαν μέσα από δέντρα και πυκνή βλάστη-
ση. Ξαφνικά ένα δηλητηριώδες φίδι εκραγί-
στηκε μπροστά τους. Ο Στηβ που ήταν ο
πιο γενναίος από όλους πάτησε με δύ-
ναμη το κεφάλι του φιδιού και το
σκάτωσε. Όλα τα παιδιά ανακου-
ρίστηκαν και ευχαρίστησαν το φίλο τους.



Σύντομα φτάσανε στους πρόποδες
τού μεγάλου βουνού. Ανιψόριζαν το
βουνό μέσα από αχκαθωτούς θάμνους
και δέντρα. Ήταν ο μοναδικός δρόμος
που έπρεπε να πάρουν, για να μην
τους παρατηρήσει κανείς. Όταν έφτασαν
στα μισά του βουνού κάθισαν να
φάνε. Είχε ήδη ζημερώσει και ήταν πο-
λύ κουρασμένοι όλοι τους.

Αφού ξεκουράστηκαν, φτάσαν σε ένα
σημείο ακριβώς δίπλα στον καταρρά-
κτη. Τα νερά του καταρράκτη κατέ-
ληξαν ακριβώς από κάτω στον χαλαζο-
πράσινο ποταμό, που ήταν και
το όριο των δύο χωρών. Έπρεπε για να
συνεχίσουν να πηδήξουν στον καταρ-
ράκτη ^{ώστε} να βρεθούν στον ποταμό και

να περάσουν απέναντι στην Λαμπρή
χώρα.

Ήταν πολύ δύσκολο να το αποφασίσουν
και ειδικά ο Λούκας ήταν πολύ φοβισμέ-
νος. Τελικά ο Στιβ έσπρωξε το Λούκα στον κα-
ταρράκτη και μαζί με αυτόν έπεσαν κι αλλη-
οί δύο φίλοι. Πέφτοντας ο Άλεξ στο ποτάμι χτύπησε
το πόδι του σε μιά πέτρα. Ο πόνος που
ένιωσε ήταν δυνατός. Έτρεχε αίμα από
το πόδι αλλά απόδειχθηκε ότι δεν ήταν
κάτι σοβαρό. Ο Στιβ έβγαλε έναν επί-
δεσμο και τον έδεσε στο πόδι του Άλεξ.

Τα νερά του ποταμού ήταν πολύ παγωμένα
και ορμητικά. Παρόλα αυτά, τα παιδιά με
πολύ κόπο κατάφεραν να περάσουν στην αλ-
λη οίχθη του ποταμού. Ήταν στην Λαμπρή χώρα.

Πλέον όλοι τους ήταν πολύ ευχαριστη-
μένοι. Για καλή τους τύχη, από το σημείο
περνούσε ένας χωρικός με το κάρο του.
Τους ρώτησε αν ήθελαν κάποια
βοήθεια. Του απάντησαν ότι είχαν
ένα μινιμα για τον αρχηγό της Λαμπρής
χώρας. Αμέσως ο χωρικός με μεράκι προθυ-
μια δέχτηκε να τους πάει στο κάστρο
να συναντήσουν τον αρχηγό. Σε ήχη

ώρα μετά το κάρο έμπαινε μέσα στο κάστρο. Τα παιδιά ευχαρίστησαν τον χωρικό, ο οποίος τους έδειξε το σπίτι του αρχηγού της Λαμπρής χώρας. Όταν φτάσαν μπροστά στους φρουρούς, τους είπαν ότι είχαν ένα γράμμα για τον αρχηγό της Λαμπρής χώρας.

- - Απο ποίον είναι το γράμμα; ρώτησαν οι φρουροί.
- - Είναι από το φίλο του, πρώην αρχηγό της Πράσινης χώρας.
- - Ε, τότε περάστε παιδιά. Τα παιδιά προχώρησαν μέσα. Ο Αρχηγός τους καλωδέχτηκε με ευγένεια.
- Τι θέλετε παιδιά;
- Φέρνουμε ένα γράμμα από τον πρώην αρχηγό της Πράσινης χώρας.
- Ορίστε, αυτό είναι.

Ο αρχηγός άνοιξε το γράμμα και το διάβασε προσεκτικά, για μερικά λεπτά. Γρήγορα σοβαρέψε και έδωσε εντολή να μείνουν τα παιδιά στο παλάτι. Πολύ σύντομα πήρε τις αποφάσεις του και πρόσταξε να προετοιμαστούν για πόλεμο. Όμως στην Πράσινη χώρα ο πρώην αρχηγός είχε γίνει καλός και επειδή είχε καποιους

φιλους στρατιώτες καταπροσπαθούσε να σταματήσει τον πόλεμο που όμως είχε ήδη αρχίσει. Όμως ο στρατός της Λαμπρής χώρας που ήταν προετοιμασμένος και περικυκλώσε το στρατό της Πράσινης χώρας και έτσι παραδόθηκαν, χωρίς κανέναν νεκρό. Έτσι εποινήθη ο πρώην αρχηγός της Πράσινης χώρας στην εξουσία και βάδαν τον κακό αρχηγό στην φυλακή. Τα παιδιά τα βραβεύσαν με τιμητικά μετάλλια, πρωτομούσε μια όμορφη εκδήλωση ειρήνης, μεταξύ των δυο χωρών, όπου όλοι πέρασαν υπέροχα

Αγγελος Πολυγένης
Γ1 Κατω Καστριτσίου

